

OPGAVE VOOR DE TAIZÉJONGERENREIS 27 april - 4 mei 2008

Ja, ik ga mee naar Taizé!

Geschreven? Graag invullen in blokletters:

Adresgegevens

Naam: _____

Straat: _____ Postcode: _____

Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

Mailadres: _____

Ik heb geen e-mailadres, wil je alsjeblieft alle informatie schriftelijk via de post doorgeven.

Geboortedatum: ____-____-____

Ik ben een man/vrouw

Nummer voor noodgevallen tijdens de reis: _____

Dit noodnummer is van mijn: ouders/partner/anders namelijk:

Naam: _____

Aanvullende gegevens (aankruisen indien van toepassing)

Ik ben groepsleid(st)er van de groep uit: _____

Ik ben jonger dan 16 jaar mijn groepsleid(st)er is: _____
uit: _____

Ik reis met een begeleid(st)er die met mij in één plaats moet worden ondergebracht, aanvullende informatie: _____

Ik heb een bed nodig omdat ik niet op de grond kan slapen, aanvullende informatie: _____

Ik heb een dieet en mag de volgende voedingsmiddelen niet gebruiken: _____

Ik was eerder bij de ontmoeting te:
Leeuwarden/Utrecht/Amsterdam/Enschede/Breda/Den Bosch/Delft

Ik was eerder bij de jongerenontmoetingen in Taizé ____ keer,
voor het laatst in het jaar: _____

Ik nam deel aan de Europese Ontmoeting te: _____

Mailen voor 30 maart 2008 naar: TaizéinBreda@hotmail.com of invullen en opsturen naar:

Taizé in Breda, Sandra van Vessem,
Ferdinand Huyckstraat 8,
4906 HE Oosterhout.



Jongerenreis (15-30 jarigen) 27 april - 4 mei 2008 naar Taizé

Verzoening leven: heel concreet

Al sinds de komst van frère Roger tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoekt de gemeenschap van Taizé naar manieren om verzoening heel concreet te leven. Zowel in het eigen leven: de broeders komen uit veel verschillende, kerkelijke, etnische, culturele achtergronden en hebben geen gemeenschappelijke moedertaal, maar wonen alle als broeders tezamen; als in het leven dat wordt voorgesteld aan de jongeren die er te gast zijn: door ontmoeting, de Bijbelinleidingen en driemaal per dag het gebed, het delen van maaltijden en het samen werken wordt verzoening heel nabij en concreet.



Duizenden jongeren komen jaarlijks naar Taizé om te delen in het leven van de broeders. Ook jij kunt mee!



Taizé jongerenreis

27 april tot en met 4 mei 2007

Een bezoek aan de Bourgondische heuvel is voor veel deelnemers een mooie ervaring. Van alle continenten komen jongeren samen in Taizé. De broeders van Taizé willen hen en jou ontvangen. Je wordt uitgenodigd om een week lang iets van hun leven te delen. Een leven van grote eenvoud, van toewijding, gebed en gastvrijheid. Wanneer je komt, laat je even je gewone leven achter je.

Neem deel aan de Bijbel-inleidingen en de gespreksgroepen, ontmoet jongeren uit allerlei landen. Ontdek de afwisseling van het gebed in de grote kerk in Taizé en de ontspanning 's avonds bij "Oyak". Op www.taize.fr vind je meer informatie.

Wat bieden we je?

Een reis voor alle jongeren tussen 17 en 30 jaar naar de oecumenische broedergemeenschap van Taizé in Bourgondië, Frankrijk.

Onder begeleiding kunnen ook 15-16-jarigen deelnemen. Per zes jongens of meisjes van deze leeftijd is er

één volwassen begeleider, die heel het programma met hen meemaakt en in dezelfde plaats wordt ondergebracht.

Praktische informatie

We reizen met de bus van en naar Taizé, inbegrepen zijn alle verblijfskosten en maaltijden, behalve de lunch tijdens de heenreis en de avondmaaltijd tijdens de terugreis.

Voor een reisverzekering zorg je zelf. In Taizé

krijg je een eenvoudige slaapgelegenheid (slaapzak en slaapmat meenemen). De week kent een gevarieerd programma (met verschillende keuzemogelijkheden in groepen naar leeftijd). Daarnaast help je mee bij het dagelijkse werk in Taizé.

Vorbereiding

Op zondag 20 april is er een ontmoeting voor iedereen die aan de reis deelneemt. Je leert dan je medereizigers kennen, je krijgt meer informatie en we sluiten af met een eenvoudige maaltijd en natuurlijk het gebed in de stijl van Taizé. Meer informatie over tijd en plaats volgen begin april. Zondag 15 juni komen we bij elkaar om na te



De reis naar Taizé wordt georganiseerd door het Jongerenplatform van het Bisdom Breda. Een werkgroep van jongeren bereidt deze reis voor. Als begeleider gaat onder andere Remco Babijn mee.

Geef je zo snel mogelijk op. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 30 maart, daarna kunnen helaas geen opgaven meer worden verwerkt.

Kostenbijdrage

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de bijdrage van iedereen tussen 15 en 30 jaar rond 180,- Euro liggen. Wanneer dit bedrag te hoog is voor jou, mag dat nooit de reden zijn, dat je niet meegaat. Neem in dat geval gerust contact op. Volwassen begeleiders (die minstens 6 jongeren meenemen) rekenen op een bedrag van rond 245,- Euro.

De bijdrage dient voor 30 maart gestort te zijn op rekening 10.10.51.778 t.n.v. Bisdom van Breda o.v.v. Taizereis 08 [en je naam]. Bij een onvoldoende aantal deelnemers, ontvang je bericht voor 6 april en wordt het volledige bedrag teruggestort.

Meer informatie:

Wil je meer weten over de reis? Een aantal jongeren trekt door het gebied van het Bisdom Breda. Zij kunnen met een videoband en vanuit hun eigen ervaring helpen bij de voorbereiding.

Je kunt ook contact opnemen met:

Sandra van Vessem
Ferdinand Huyckstraat 8
4906 HE Oosterhout
06 14926423
TaizeinBreda@hotmail.com
www.taizeinbreda.nl



Opgave en reis bedrag moeten binnen zijn voor 30 maart. Opgave is definitief na bevestiging. Na bevestiging van de opgave blijft het reis bedrag verschuldigd, ook als de reis niet wordt gemaakt. We raden je aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Opgave houdt in dat je akkoord gaat met deze reisvoorwaarden.